

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons betekende, nemen we afscheid van

Mevrouw Rita Van den Eynde

weduwe van de heer Emiel Minne

Zij werd geboren te Reet op 29 september 1948
en is overleden in het W.Z.C. Amandina te Gooreind op 16 juli 2024.

Blijven haar herinneren:

Marcel en Magda Van der Velden - Van den Eynde

Bart en Nele en kinderen

An en Carl en kind

Geert en Kim

Ludo en Rita Van den Eynde - Nuyts

Gwendolyn en Evelyne en kinderen

Tamara en Tomas en kinderen

Paul en Vera Van den Eynde - Janssens

Peter en Debbie en kind

Vicky en Kevin en kinderen

Henri en Monique Bollen - Van den Eynde

Christophe en Sofie en kinderen

Nathalie en Marco en kinderen

Pieter en Evi en kinderen

*haar zussen, broers, schoonzussen,
schoonbroers, neven, nichten en aanverwanten*

De families Van den Eynde en Minne.

Innige dank aan Michel van het W.Z.C. Amandina, alsook het ganse team
van afdeling Nachtegaal voor hun inzet en uitmuntende zorgen.

Wij nemen afscheid van haar in besloten kring in de aula van het Afscheidshuys Goossenaerts,
gevolgd door de asbijzetting bij haar man in het columbarium op de begraafplaats van
Wuustwezel-Centrum, Dorpsstraat.

Rouwadres: Familie Rita Van den Eynde
p/a Afscheidshuys Goossenaerts Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.
Digitaal condoleren via [afscheidshuys.be](https://www.afscheidshuys.be)